

## **Broekie van Jantje**

Er was eens een haveloos ventje  
Die vroeg aan zijn moeder een broek  
Maar moeder verdiende geen centje  
En vader was wekenlang zoek  
Ach moedertje, geef me geen standje  
Er zit in m'n broekie een scheur  
De jongens op school roepen: "Jantje,  
Jouw billen die zien we der deur"

De moeder werd ziek van de zorgen  
Lag stil en bedrukt in een hoek  
Geen mens die haar centjes wou borgen  
En Jantje vroeg toch om z'n broek  
Toen heeft ze haar rok uitgetrokken  
De enigste die ze bezat  
En ze maakte van stukken en brokken  
'n broek voor haar enigste schat

Nou konden ze Jantje niet plagen  
Nou waren zijn billen niet bloot  
Maar voor hij z'n broekie kon dragen  
Ging moeder van narigheid dood  
Ze stierf van het sjouwen en slaven  
Vervloekt en verwenst door haar man  
Toen Jantje haar mee ging begraven  
Toen had ie zijn broekie pas an.