

Droomland

Heerlijk land van mijn dromen,
Ergens hier ver vandaan;
Waar elk zo graag wil komen,
Daar waar geen leed kan bestaan.

Droomland, droomland,
Oh, ik verlang zo naar droomland;
Daar heerst steeds vrêe,
Dus ga met mij mee,
Samen naar 't heerlijke droomland.

'k Ben daar zo vaak aan't dwalen
'k Hoor daar der vog'len lied;
't Is of ze mij verhalen,
van al het schoons dat men ziet.

Droomland...

Zwerver gij vindt daar vrede,
Zieke gij kent geen pijn;
Daar wordt geen strijd gestreden,
Daar allen broeders toch zijn.

Droomland....

Daar vindt men jeugd en vreugd weer,
Kent men geen arm of rijk;
Daar is geen zorg en smart meer,
Allen zijn wij daar gelijk.

Droomland.....