

Het wordt duister mijn Roosje wiegelied

Oud Amsterdams wiegeliedje

C/F

5 | 6 4 | 3* 5 4* | 6 4 | 3* 5 4*

4 5 3* 3* | 3* 3* | 4 5 3* 3* | 3* 3*

C g G g F f C c C g G g g F f C c

6

6 6 5 6 | 7 5 | 6 6 4 | 3

5 6 | 7 5* 7 | 5 6 | 3* 4 3

G c C c G g C c G c C g G g C c

't Wordt duister, mijn Roosje! kom speel nu niet meer:
 Staak, liefje, dat woelen, vlij rustig u neêr.
 Gij ligt in uw wiegje zoo warm en zoo zacht,
 dat God u bewake! Mijn kind, goeden nacht!