

Moeder ik ben zo raar van binnen

Opgetekend door Ate Doornbosch

19 oktober 1979 Wieringerwerf

Herkomst: Valtherveen

G/C

5 5 6 6 6 | 6 5* 7 7 | 3* 3* 7 7 7 | 6 5* 7 7

G g G g | D d D d | D d D d | G g G g

5

7 7 8 6* 6* | 7 8 | 6 7 7 5* | 6 7 6

G g C c | A am G g | G g G g | D d G g

9

7* 7* 7* 8 7 | 7 8 7 | 8 6* 6* 7 | 6 7 6

D d D d | A am G g | A am A am | D d G g

Moe-der ik ben zo raar van bin-nen
 Moe-der ik ben zo raar van zin-nen
 Moe-der ik weet niet wat mij deert
 wat mijn jeug-dig hart be-geert
 Moe-der ik weet niet wat mij deert
 wat mijn jeug-dig hart be-geert

Ik mag zo graag van de jongens horen
 Dat ze noemen mij een uitverkoren
 Dat ze zeggen m'n liefste schat
 Ik wou dat ik j in mijn armen had
 Dat ze zeggen m'n liefste schat
 Ik wou dat ik j in mijn armen had

Drie maal zes is nog te vroeg
 Drie maal zeven nog tijd genoeg
 Drie maal acht het zal wel gaan
 Maar driemaal negen het kan bestaan
 Maar het is wel zeker en gewis
 Dat driemaal tien het beste is