

## Kerstlied

Snerpend loeit de storm daar buiten  
Langs de wit besneeuwde aard,  
Achter wit bevroren ruiten  
Zit een elk bij 't knappend vuur der haard.  
En de kind'ren zingen blij hun liedjes  
Om de kerstboom, vol van schitterlicht,  
En de schoonste kerksche melodietjes  
Worden vroom ten hemel steeds gericht ....

Stille nacht, heilige nacht,  
heden is 't kerstkind geboren.  
herderkens zacht, houden de wacht:  
Kindje van Bethlehem, sluimer, slaap zacht!

Bibb'rend loopt er langs de straten  
'n Arme bedelknaap nog rond:  
Al de wegen zijn verlaten:  
Niemand waagt zich buiten, zelfs geen hond:  
Koude sneeuw dringt door z'n lekke klompen,  
In z'n holle maag is nat noch droog  
En de gure wind snijdt door z'n lompen,  
Groote tranen fonkelen in zijn oog.

Stille nacht, Heilige nacht,  
richt hij zich smeekend ten hemel  
En vraagt dan schuw: God laat mij nu  
't Kerstfeest met d'engeltjes vieren bij u

Hong'rend uitgeput van 't lijden,  
Valt hij op een stoepje terneer  
En hij hoort de kinders blijde  
Binnen t'Kerstlied zingen tot den Heer;  
Z'n bevroren handjes vroom gevouwen,  
Slaapt hij in en God verhoort hem daar:  
Als we 's morgens vroeg 't lijkje aan schouwen,  
Viert hij 't Kerstfeest in de Eng'lenschaar.

Stille nacht, Heilige nacht  
Gloria in Exelsis Deo'  
't Schooiertje klein, zal vol festijn  
Eeuwig hierboven bij 't Kerstkindje zijn.

Tekst van Ferry      muziek Louis Noiret  
o.a. gezongen door Willy Derby