

# Daar komt een schip geladen

Oud - Duits Adventslied  
Arr: Dick Steenberg 2023

C/F

3 3 3 4 4 3\* 5 4\* 4\* 4\*

D dm C c F f F f B $\flat$  b $\flat$  C c

5

3\* 3\* 4\* 6 7 7 5\* 4\* 5 3\* 4 3\* 4\* 5 3\* 4 3

F C A F F f B $\flat$  b $\flat$  C c D dm A a A a D dm D

Daar komt een schip geladen tot aan de hoogste boord.  
Draagt Gods zoon vol genade, des vaderseeuwige Woord.

Hoe 't schip het water kiefde! Het brengt een kostb're last;  
Het zeil, dat is de liefde, de Heil'ge Geest de mast.

Het anker valt ter rede, nu is het schip aan land.  
Het Woord is vlees geworden, Gods zoon reikt ons de hand.

Te Bethlehem geboren als kindje in een stal,  
Geeft zich voor ons verloren, de Heiland van 't heelal.

En wie in groot verblijden dit kindje kussen wil,  
Moet vooraf met Hem lijden zijn kruis, om zijnentwil.

En daarna met Hem sterven, om geest'lijk op te staan  
En 't leven te verwerven, gelijk Hij heeft gedaan.