

# Te Bethlehem geboren

Tekst geschreven door Diedrich Spee, op een  
melodie van een volkslied uit Parijs 1599

Arr: Dick Steenbergen

C/F

3 3\* 5 4\* 5 3\* 4 4\* 3\* 4 3\* 5 3\*

F f F f F f C c B $\flat$  b $\flat$  C c

5

3\* 6 6 4\* 4\* 5\* 7 5\* 4\* 4\* 4\* 6 4\* 6 4\* 5

F C F F f C c B $\flat$  b $\flat$  C c F b $\flat$  F b $\flat$

9

3\* 6 5 4\* 3\* 3\* 5 4\* 6 4 3\* 5 3\* 3\*

C c C c C c C c F f C c F b $\flat$  C c F f F

Te Bethlehem geboren, het godlijk kindekijn;  
Dat heb ik uitverkoren, zijn dienaar wil ik zijn.  
Eja,eja! Zijn dienaar wil ik zijn.

O, kindeke geboren, zo arm in ene stal;  
Wil onze bee verhoren, gij koning van 't heeal.  
Eja, eja! Gij koning van 't heeal.

Als ik eenmaal zal scheiden, O god van eeuwigheid;  
Moog' dan uw hand mij leiden naar uwe heerlijkheid.  
Eja, eja! Naar uwe heerlijkheid.